

BEE LAERDIER

November 2008

www.scouting-bvb.nl



**NEW ONTWERP
BEE LAERDIER**
Lees verder!

INHOUDSOPGAVEN

Voorwoord van de Redactie4
Bever5
Puppies7
Esta's8
Oudervertegenwoordiging10
Welpen12
Verkenner13
Rowans14
Hobbitstam15
Metal Gear 2008 (Dropping Hike)16
Mededelingen18
Lidmaatschap & contributie informatie:19



VOORWOORD VAN DE REDACTIE

Hier ligt die dan; de nieuwe Beelaerdier van het nieuwe seizoen. “Nieuw seizoen?” zal jij je afvragen, we zijn toch al weken, zo niet maanden bezig? Dat klopt, alleen een nieuwe Beelaerdier komt niet aanwaaien en wij als redactie zijn dan ook druk bezig met vernieuwingen.

Om te beginnen hebben wij weer een nieuw redactielid erbij waardoor de totale redactie uit 3 leden bestaat. Zo zal Anita vanaf heden ons helpen de stukken op tijd binnen te krijgen, want Oh, Oh, Oh, wat is dat soms nog moeilijk voor een aantal speltakken. Daarnaast zal ze ook zelf in de pen klimmen wanneer nodig is, dus zo hopen wij een nog dikkere en vollere Beelaerdier aan jullie te geven.

Wat heeft de Beelaerdier deze keer te bieden? Ieder speltak heeft natuurlijk weer zijn bijdrage geleverd en zo zal je kunnen nalezen hoe hun overgang was, maar ook nog wat zij hebben beleefd op zomerkamp. Alhoewel direct na zomerkamp duidelijk was dat het voor iedereen een super tof kamp was geweest is het altijd leuk om zulke verhalen een paar maanden later nog eens terug te lezen.

Daarnaast heeft de Beelaerts krant wat last van de financiële kredietcrisis. Hopelijk kunnen wij na de kredietcrisis weer meerdere reporters inhuren voor een extra editie, niet getreurd dus.

Wat er voor de rest in staat zal ik maar niet verder vertellen. Veel lees plezier en oh ja, benieuwd wanneer de nieuwe Beelaerdier alweer uitkomt? 31 januari, dus noteer maar vast in je agenda en neem vrij op zondag zodat je deze dan rustig kan lezen.

De redactie



BEVERERS

He hoi allemaal,

Eindelijk is het mij (Lange Doener) gelukt een rustig plekje in huize Hotsjietonia te vinden om een stukje voor de Beelaerdier te schrijven. Tante Pompedomp staat in de keuken een lekkere taart te bakken, Hippe is aan het spelen met de rijstvogels, Lappezak is een geweldige tent aan het maken voor Billy de hond en Scheuremaar is langs de deuren in de buurt om oud papier op te halen.

De afgelopen weken hebben we het lekker druk gehad bij de bevers. Ten eerste waren er een aantal kinderen waar we afscheid van hebben moeten nemen. Gelukkig zijn ze niet boos weggegaan maar waren ze te oud voor de bevers en zijn ze over gegaan naar de Esta's of Puppies. De week na de overgang was het gelukkig weer superdruk bij de bevers er waren namelijk wel 9 nieuwe kinderen. Na het openen hebben we afscheid genomen van de ouders en hebben we kennis gemaakt met de de bewoners van huize Hotsjietonia. De bevers weten nu waar iedereen woont en wat ze doen.



Hippe is ook nog een keer extra langs gekomen. Hippe kwam vertellen dat ze ging meedoen aan de Olympische spelen. De Bevers moesten toen nog wel even aan Hippe vertalen dat de Olympische spelen al lang waren geweest. Hippe was hier wel een beetje verdrietig over want ze had heel erg hard geoefend voor het onderdeel lintenroof. Om Hippe weer op te vrolijken hebben we maar onze eigen Olympische spelen georganiseerd. Het was een geweldig succes en iedereen heeft een mooie medaille gewonnen.

Scheuremaar zijn we ook nog een extra keertje tegen gekomen. Scheuremaar had besloten dat ze wilde vliegen. Omdat dit toch wel erg moeilijk is, ook als je een echt krantenpak hebt, zijn we eerst maar eens gaan vliegen met vliegers, dit was wel erg leuk en sommige vliegers gingen echt de lucht in. Helaas is het niet gelukt om Scheuremaar te laten vliegen dit is misschien maar goed ook anders zou het de hele dag papier snippers regenen.

Binnenkort worden ook de nieuwe bevers geïnstalleerd (misschien is het al gebeurd als jullie dit lezen) en zijn we weer helemaal compleet. Voor de rest staan er nog een hoop spannende dingen op de planning.

Ik ga nu maar eens in de keuken kijken om te zien of ik Tante Pompedomp nog kan helpen.

Groeten van Lange Doener





PUPPIES

Yellahi!!

Nou hier zijn we weer, het is al weer een tijdje geleden, maar we zijn ook op zomerkamp geweest!! We zijn op kamp geweest naar Grave. Dit wel samen met de Welpen, het thema was kapitein blauwbaard. Hij was zijn bemanning kwijt en toen hij deze gevonden had wilde die niet meer mee op de boot. Dus hebben wij de puppies en welpen opgeleid tot echte piraten. Bij het vervoeren van de spullen naar en vanaf kamp hebben wij hulp gehad van de vader van Tavi met het busje van Multiweld BV, nogmaals bedankt!!!

Ook hebben wij een aantal programma's gehad met nieuwe puppies, we hebben afscheid moeten nemen van de oudste kinderen en daarvoor in de plaats 2 nieuwe bevers naar de puppies gekomen en een aantal nieuwe kinderen. Het is weer een gezellige groep en lekker groot ook. We gaan er weer lekker tegen aan in het nieuwe seizoen.

Afgelopen zaterdag hebben wij een lekker potje levend ganzenbord gespeeld. Het weer zat niet echt mee maar dat mocht de pret niet baten. Het was erg gezellig en het groepje van Paul had gewonnen, goed gedaan!!!!

Nou dit was wel een beetje het overzicht van wat wij hebben gedaan.

Een Scoutinggroet en tot Zaterdag!!!!
Ahdik, Tha, Jacala & Phaona

ESTA'S



Nog maar net terug van kamp en de programma's zijn alweer in volle gang. Na het afscheid van vijf oudste Esta's hebben we maar liefst zes nieuwe Esta's mogen verwelkomen!

Fanatiek hebben zij meegedaan aan de Kaart en Kompas opkomst op 18 oktober. De theorie over hoe je een kaart op het noorden legt of hoe je zelf een route maakt met behulp van een kompas hebben zij al aardig onder de knie. Tijdens andere opkomsten hebben de meiden hun oosterse vechtkunsten en worsteltechnieken laten zien. De kook- en bakkunsten van de Esta's zijn ook erg goed, zolang de leiding zich er maar niet mee bemoeit... (zie de foto op de website van de doorgezakte appelflapjes). Gelukkig is dat allemaal weer goed gemaakt met een heerlijke traktatie van Esther de week erop.

Inmiddels weten jullie ook dat Peggy (Espy) van der Star nu van Lierop heet. Sinds 30 september is zij gelukkig getrouwd met Arjan (zie foto). De 'boom' met kaartjes en wensen van de kinderen en fotoalbum hebben een mooi plekje gekregen. Dank aan alle ouders en groepsleden voor jullie bijdrage in de enveloppe. Heel af en toe draait Peggy nog met ons mee, al is ze wel echt verhuisd naar Lisse.



En dan zijn er nog meer nieuwtjes! Want als versterking van ons team draait Roxan de Hooge vol enthousiasme mee bij de Esta's! En, de foto's van het afgelopen zomerkamp staan op cd. Deze is voor 3 euro af te halen bij de Estaleiding.



Tot slot zijn de oudste esta's dit weekend (01/02 november) naar de Drimbasta! Zij gaan een spannend weekend tegemoet in een clubhuis in Vlaardingen waar zij met andere DWEK (dolfijnen, welpen, esta's en kabouters) uit de regio verschillende activiteiten zullen doen.

Dit was het weer voor deze keer,
op naar een nieuw en waanzinnig scoutingjaar!
Esmieke, Annemieke van Hees, TL bij de Esta's.



OUDEVERTEGENWOORDIGING

Zoals een hoop scouts/ouders intussen al weten hebben wij sinds september 2008 een oudervertegenwoordiging in de groepsraad. Gelukkig hebben 4 ouders zich beschikbaar gesteld voor deze functie, super!

Om alvast een beetje kennis te maken hebben enkele ouders een stukje over zichzelf geschreven. Namens de redactie willen ook wij de ouders veel succes wensen met hun nieuwe uitdaging.

Henk Rijkens · Bevers

Als oudervertegenwoordiger van de Bevers wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Henk Rijkens, getrouwd met Heleen en vader van Carolien (8), Marleen (6) en Arjan (4). Marleen zit inmiddels één jaar met veel plezier bij de Bevers. Arjan moet nog even wachten, maar hij staat wel op de wachtlijst hiervoor. Carolien is dit scoutingjaar begonnen bij de Esta's. Zelf heb ik van mijn 9de tot 12de jaar bij de Welpen gezeten in Elst Gld. Daarna ben ik bij de Verkenners van de Groenwoudgroep in Nijmegen terecht gekomen. Nadat ik hier ook Vaandrig was geworden is deze groep samengegaan met de Kwakenberggroep onder de naam Paul Kruger Groep. Deze groep is nog steeds actief (<http://www.scoutingpaulkruger.nl>). In die periode was ik inmiddels bij Shell in Amsterdam gaan werken, waardoor het steeds moeilijker werd om bij de leiding actief te blijven. Na nog een aantal jaren incidenteel op zaterdag en bij zomerkampen meegedraaid te hebben ben ik eind jaren tachtig hiermee gestopt. In 2002 ben ik voor Shell in Pernis gaan werken en zijn we in 2003 naar Barendrecht verhuisd. Nu ik zelf kinderen heb, wilde ik ze ook graag kennis laten maken met scouting, omdat ik er altijd met veel plezier aan terugdenk. Het is zeer sociaal, afwisselend en uitermate leerzaam op tal van terreinen. De speelstijl van de Jhr. Beelaerts van Bloklandgroep en het enthousiasme van de leiding laat zich ook sterk vergelijken met mijn vroegere groep. Om het spel van mijn kinderen bewuster mee te maken en de huidige groep te ondersteunen in hun spelaanbod, heb ik me dan ook graag aangemeld. Mocht er iets zijn wat ik vanuit de Bevers kan inbrengen als oudervertegenwoordiger, dan hoor ik het graag op een zaterdag, via de mail (hrijkens@tiscali.nl) of de telefoon (0180-610157).

Henk

OUDERVERTEGENWOORDIGING

Harm Naaijer - Welpen

Hallo allemaal, Als oudervertegenwoordiger van de welpen wil ik mij even kort voorstellen. Ik ben Harm Naaijer, 43 jaar, getrouwd met Elske en vader van Mark en Job. Ik werk bij een grote ICT-dienstverlener. Fotografie een grote hobby van mij.

Mark en Job gaan wekelijks met veel plezier naar Scouting. Na de vakantie is Mark overgevlogen van de Puppies naar de Welpen en is Job begonnen bij de Bevers. Scouting is mij ook niet onbekend. Ik heb ooit zo ongeveer alle speltakken doorlopen, ben begonnen als welp en geëindigd als stamlid, en ben zelfs Akela geweest. Ik vind het dan ook erg leuk dat mijn kinderen het bij de Scouting ook naar hun zin hebben. Scouting is leuk en gezellig, en ook nog leerzaam. Elk week is een grote groep enthousiaste vrijwilligers in de weer om dit voor elkaar te krijgen. Als oudervertegenwoordiger hoop ik hier ook een bijdrage aan te kunnen leveren.

Harm Naaijer

Leen Pot - Verkenners

van de Scouting: Jorg, een verkenner van 12, en Sytse, een welp van 9. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als informatieanalist bij verzekeraar AEGON binnen het Servicecenter Pensioenen. Al jarenlang hoor ik de enthousiaste verhalen van mijn beide zoons over de opkomsten en kampen van de "Beelaerts van Blokland" en ik begrijp er uit dat de programma's uitdagend, veelzijdig, leerzaam en vooral leuk zijn. Tevens kon ik als lid van de kascontrolecommissie vaststellen dat de vereniging een gezonde is. Ik stap de ouderraad dan ook in met een houding van respect voor alle leiding en ander kader dat de groep met veel inzet draaiende houdt en hoop met een positief kritische houding een bijdrage te kunnen leveren. De rol van de ouderraad in het grotere is nog niet geheel uitgekristalliseerd, maar mocht u als ouder/verzorger van een verkenner iets in de groepsraad in willen brengen dan kan ik daar in ieder geval voor zorgen.

Met vriendelijke groet,
Leen Pot.

WELPEN



Vlak nadat de zomervakantie was afgelopen, en de scouting opkomsten weer in volle gang waren, was de overgang. Er kwamen 9 puppies over naar de welpen, en nog 5 nieuwe kinderen. Ook een groot aantal oudere welpen is naar de verkenners



vertrokken. De nieuwe groep is levendig en erg gezellig. Bij de welpen spelen we in de jungle, het was dus eerst eens tijd hiermee kennis te maken. Dit was het programma de eerste opkomst na de overgang. Een week later hebben we met zijn alle wat oude klassiekers uit de kast getrokken. Het 4 vakken spel werd gespeeld, beertje, jerrycannen roof en nog

veel meer bekende jungle spellen.

Opierendag was het tijd voor proefjes, en je raad het al, GEEN dierproeven!!! Het was een leuke en interessante opkomst. De week erna liet het weer toe om nog een hele zaterdag buiten te zijn, hierna waren er geen totaal droge zaterdagen meer. Hiervan hebben de welpen gebruik gemaakt en hebben de hele middag een groot spel in het bos gedaan. Vlaggen roof. De eerste opkomst van november was er weer een speciale dag... Halloween! We hebben allerlij spellen gedaan die hiermee te maken hadden, zo hebben we ook hele enge maskers gemaakt om de boze geesten weg te jagen. Nu maar hopen dat het heeft gewerkt en we die geesten komend jaar niet meer tegen zullen komen. Ook 's avonds was er een speciale activiteit. Alle oudste welpen mochten op Drimbasta, hier gingen de welpen heen om met alle andere leeftijdsgenootjes uit de regio spellen te doen. De drimbasta duurde 2 dagen, en zondag gingen de oudste welpen vermoeid naar huis.

Groeten,
De Welpenleiding





VERKENNERS

Afgelopen zomerkamp hebben wij met de verkenners de omgeving van Epe onveilig gemaakt. In het thema van De strijd om Jeruzalem anno 1191, hebben de verschillende patrouilles opnieuw moeten strijden om de stad Jeruzalem. Daarbij werd duidelijk op de bonte avond dat de orde van Sint Jacob van het Zwaard had gewonnen (oftewel, de Sperwers). Naast het feit dat er serieus “gevochten” moest worden om de stad hebben wij tijdens zomerkamp ook nog vele andere dingen gedaan.

Zo hebben wij met de verkenners een tweedaagse hike gelopen waarbij het weer ons totaal niet meezat. De eerste dag liepen we eigenlijk alleen maar in de stromende regen, maar gelukkig wachtte er in de avond een aantal warme douches op ons en een patatje om weer bij te komen. Daarnaast hebben wij ook het beruchte goudtransport gespeeld waarbij de vierdejaars steeds de gehele Verkennersgroep in het donker moesten overvallen wanneer zij voorbij liepen. Na goudtransport dachten wij als leiding dat het wel leuk om ze nog eens te droppen en deden dit ongeveer 200 meter vanaf het kampterrein. Toch wisten de vierdejaars het zo bont te maken door helemaal de andere kant van het bos te lopen...

Na zomerkamp stond alweer snel de overgang op ons te wachten waarbij we 5 verkenners bij de Rowans hebben “gedumpt” en een hele verse en nieuwe lichte hebben gekregen van de Welpen en Esta's. Het is daardoor nu volle bak met de verkenners en draaien nu opkomsten met een groep van zo'n 39 kinderen(!). Een drukke boel, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus vervelen doen wij ons zeker niet.

Wat staat er nog op de planning? Binnenkort wachten de surprises weer op ons waar iedere leiding een surprise maakt voor één patrouille en iedere patrouille voor één leiding. Daarnaast zal het kader weer komende kerstvakantie op winterkamp gaan. Waar we naar toe gaan blijft nog even een geheim, maar zoals altijd beloofd het een heel gezellig kamp te worden. Onze belevingen van winterkamp zal je ongetwijfeld in de volgende Beelaerdier lezen...

Groeten,
De Verkennersleiding

ROWANS



Na de overgang zijn we direct van start gegaan met een aantal leuke programma's:

Zaterdag 27 september hadden we de opkomst Animalplanet-Games. Het was de bedoeling om punten te verdienen d.m.v. sportactiviteiten, hiermee kon je bij de veiling verschillende dieren kopen voor je dierentuin. Degene met de meeste verschillende dieren in zijn dierentuin wint. Aan het einde van de middag zijn Bas en Jos gelijk geëindigd met allebei 5 verschillende dieren.



Bas, Robin en Ian moesten zaterdag 4 oktober opkomst draaien bij de Rowans. We besloten iets heel origineel te zoeken: schieten met zelfgemaakte kanonnen, dus Robin en Ian, hup naar de loods om de kanonnen te testen. Eindelijk na 2 dagen proberen werkte het kanon: wij helemaal blij. De

zaterdag: we begonnen eerst met het bouwen van de kanonnen toen dat na een tijdje klaar was gingen we naar het parkje achter de snelweg om ermee te gaan schieten, dit werkte goed en de kanonnen schoten erg ver. Op een gegeven moment kwam er een baasje met zijn hond, hij vond het wel lachen en die hond vond het geweldig, want zover als de kanonnen schoten kon zijn baasje niet gooien, dus die hond ging de ballen halen. Voor de rest hebben we nog een beetje geschoten en dat was het....

Zaterdag 11 oktober hebben we het lokaal opgeruimd en kwamen we erachter dat het 3x zo groot is als we dachten :). Zaterdag de 18e hebben we hutpot gemaakt op blikbranders. Het weekend van 24 en 25 oktober hebben we met de Dropping Hike meegelopen.

De Rowans.





HOBBITSTAM

24 en 25 oktober stond eindelijk het weekend klaar waar we eigenlijk al vanaf begin januari mee bezig zijn, namelijk de dropping hike. De dropping hike is een looptocht op een geheime locatie

waarbij de verschillende groepjes in een bepaald thema zo goed mogelijk postopdrachten moeten voltooien en zo snel mogelijk moeten lopen. Dit keer was het thema Metal Gear Hobbit nabij het plaatsje Otterlo. De groepjes moesten hiernaartoe om Snake te helpen de Metal Gear te vernietigen.

Tijdens het weekend hadden wij de vrijdagavond maar eens in een ander sausje gegoten. In de plaats van een bepaalde route lopen, had bijna ieder groepje zo zijn unieke route doordat ieder groepje een unieke formule hadden die het coördinaat gaf. Klinkt heel ingewikkeld en dat was het zeker ook. Naast het feit dat er soms nog wat misging konden groepjes het ook voor elkaar krijgen om zo'n ander half uur te puzzelen (oeps!). Desondanks was de avond meer dan gelukt en was er na het lopen nog een after party in de schuur waardoor het nog tot laat zou doorgaan.

Alhoewel het laat werd in de avond werd iedereen alweer om 8 uur gewekt voor het gezamenlijke ontbijt. Reuze gezellig om na een lange avond even rustig bij te praten met een broodje in je hand. Gelukkig voor de deelnemers, maar ongelukkig voor de organisatie leek het wel alsof er na het ontbijt een tornado door de schuur was geblazen. Zoveel rotzooi dat er was, maar zo schoon was het weer na even hard doorwerken.

Aan het einde van de looptocht op zaterdag mochten de deelnemers een kanon schieten op de Metal Gear om deze te vernietigen waarna iedereen moe maar voldaan naar huis ging. Althans, de deelnemers konden rustig naar huis, de Stam moest eerst nog even langs het clubhuis om de hele rompslomp daar te dumpen, maar kon daarna terugkijken op een geslaagde Dropping Hike!

De Hobbitstam

METAL GEAR 2008

Dit jaar zouden we het serieus aanpakken.

Bloedserieus. Ja, ik heb het hier over de Dropping Hike. Wij, als team van betrokken ouders, storten ons nu al 9 jaar vol overgave in dit avontuur. En we vinden het elke keer weer zo iets fantastisch, dat we een week na de DH altijd het absolute dieptepunt van het jaar beleven.

Ik zal dit even uitleggen : de eerste dag na de DH moeten we bijkomen, dat spreekt voor zich. Dan hebben we nog een paar dagen spierpijn, zodat we bij elke stap worden herinnerd aan hoe leuk het toch wel niet was. Maar dan ! Na een week begint het besef door te dringen dat het nog een vol jaar duurt voor de volgende DH er weer is... en dat is heel pijnlijk. Dieptepunt dus !

Dit jaar werd het dus menens. De aankondiging van de DH stond nog maar net op de website, of het hele team werd al opgetrommeld om een naam te verzinnen. Unit Cobra. Er werd een avond belegd om het voorbereidend werk te doen. Route-technieken, kompas, thema-kleding, koffie en stroopwafels. Twee grote hobbels bleven over: de mp3-speler en het thema zelf, beide geen flauwekul voor onze generatie ! Ieder zou zich naar beste kunnen in-lezen in de materie van Metal Gear. Puur noodzaak, want wij moeten het altijd van de theorie hebben (om gebrek aan loopsnelheid en goed ge-oliede scoutingtechnieken te compenseren). Ondergetekende zou de mp3-speler en het downloaden van cryptische opdrachten voor haar rekening nemen, daarbij ondersteund door hulptroepen uit familiekring. Dit leverde 2 weken stress op, of het allemaal wel zou lukken...

De DH-organisatie was ook dit jaar weer tof : onze mannen (Louis , Arie en Peter) mochten al wat eerder arriveren op het BK om de tent op te zetten. En wat ook heel sympathiek was : de opdracht met de mp3-speler kregen wij als eerste, dus nog in de vertrekschuur. Het gehannes met brilletjes om in een Gouden Gids te kunnen lezen , en het gedoe met zo'n klein apparaatje, ik moet er niet aan denken dat we dat in het pikkedonker op een druilerige plek in het bos hadden moeten doen... De nieuwe opzet van de avond route vonden we echt gaaf ! We zijn dan ook niet een keer verdwaald, dat hadden we nog nooit meegemaakt! En leuke posten met spannende opdrachten. Zo moesten we op een donker plekje een geheim gesprek afluisteren, en met die gegevens Peter B. uit een benarde positie bevrijden. Helmi heeft midden in de nacht

METAL GEAR 2008

door ijskoud water moeten lopen, 5 keer onder een heel laag bruggetje door. We hebben met zijn allen onder laser-stralen door moeten 'tijgeren', dat zag er geweldig uit in het donker ! En maar rekenen, jongens !!

Heerlijk geslapen, en een heerlijk ontbijtbuffet, jaja , doe maar luxe ! Vervolgens het echte werk: door touwen klimmen , onder een zeil door, met goed teamwork kwamen we een heel eind, en Peter en Arie zagen er uit als struikrovers. Artistieke hamburgers, foto-route, de zon op de gouden herfst-bomen, op alle posten een warm onthaal, een moeilijke route waarbij een stukje kaart blanco was , we kregen het allemaal behoorlijk goed voor mekaar !

Maar toen kwam de post waar we een 'Airzooka' moesten bouwen. Dat was te technisch voor ons. De bedoeling was dat we door krachtig verplaatsen van lucht - middels dat zelf gebouwde instrument - een aantal voorwerpen zouden omblazen, naar voren in de schietrichting . Weet je wat er gebeurde : ze vielen slapjes naar ons toe !! Je kunt je de hilariteit van de omstanders voorstellen !

We zijn dus waarschijnlijk wel goed geëindigd in het klassement, maar zeker niet op een podiumplaats. Al denkt Louis daar heeeel anders over.

Maar dat komt omdat Louis nog helemaal loopt te kicken op zijn magistrale schietprestaties. Dat was de eindopdracht op het BK: van flinke afstand moesten achtereenvolgens 3 onderdelen worden geraakt van een figuur op een groot zeil. Met een soort 'hand-kanon' . Dat werd met dames-deo uit een spuitbus gevuld en dan tot ontbranding gebracht met een piezo-element. Dat gebeurde dus allemaal op Louis z'n linkerschouder. (zijn oor aan die kant tuit nog steeds...)

Louis stond strak in de juiste houding , als een jonge god, concentratie maximaal, goed richten, heeeel goed richten.....alle spieren op scherp, en... een daverende knal....raak !!! Iedereen lag dubbel van het lachen, want wie had dat nou verwacht !

Toen het 2de schot: ook raak ! We hadden het niet meer. Dit was nog door geen enkele groep gepresteerd. De postbemanning begon al voorspellingen te doen van 'dit wordt een 3-punter'. Maar ja, ga daar maar eens aan staan.

Louis weer in de concentratie, wij op hem inpraten, aanmoedigen, hij bleef cool , en... het werd een 3-punter !!!!



METAL GEAR 2008

...het bleef nog lang onrustig op het BK, en we stonken nog uren naar de 8x4....

Bedankt, jullie allemaal van de Hobbit Stam, voor weer zo'n fantastische DH, en dat we nu vanuit het dieptepunt ons al weer kunnen verheugen op volgend jaar : de 25 e Dropping Hike, en wij lopen dan voor de 10 e keer mee. Feest !!!

Angela Brantjes

Enkele leuke en belangrijke mededelingen

Op scouting gebeurt en natuurlijk meer dan alleen een opkomst draaien op zaterdag. Buiten deze opkomsten op zaterdag gebeuren er bijvoorbeeld ook doordeweeks dingen die wij jullie niet willen onthouden.

Daarom willen wij eerst wat mensen feliciteren met de geboorte van hun zoon/dochter, namelijk:

Jan, zoon van Inge en Henk Koster, geboren op 11-08-2008



Overigens willen wij jullie vast melden dat de eerste opkomst van het nieuwe jaar op 10 januari is.

LIDMAATSCHAP & CONTRIBUTIE

Lid worden?

Uw kind mag een paar keer meedraaien met de juiste speltak. Bevalt het nog steeds! Dan kunt u aan een leidinggevende van die speltak een aanmeldingsformulier vragen en weer retourneren

Stop zetten lidmaatschap

Geef de beëindiging schriftelijk door aan de leden- en contributieadministratie, tenminste één maand voordat een nieuw kwartaal ingaat. Stel ook de leiding van de speltak waarbij uw kind meedraait op de hoogte

Contributie

De contributie is 28 euro/kwartaal. Deze kan overgemaakt worden via automatische incasso, het benodigde formulier wordt met het aanmeldingsformulier verstrekt.

Redactieleden

Sjoerd van Meulen
Jan Brantjes
Anita v/d Graaf

De Beelaerdier is het groepsblad van de scoutinggroep Jhr. Beelaerts van Blokland. De Beelaerdier komt 4 maal per jaar uit in een oplagen van 175 stuks. De Beelaerdier wordt verspreid onder leden, aspirant-leden, oud-leden, sponsors en adverteerders.
